



JEMBATAN SENANG – BALI

Voorwoord

Beste Vrienden van Jembatan Senang,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019. Normaal gesproken gaat onze nieuwsbrief over het reilen en zeilen van Jembatan Senang in het afgelopen half jaar. Natuurlijk gaat deze brief daar ook over maar vanwege ons 10-jarig bestaan vond ik het gepast om in dit voorwoord de oprichters van Jembatan Senang eens wat meer in het zonnetje te zetten. Kees en Els Sinjorgo die beiden uit het onderwijs kwamen hadden ruim 10 geleden jaar besloten om hun pensioentijd ook gedeeltelijk op Bali door te brengen en wel in Candidasa. Ze zijn toen niet alleen van hun pensioen gaan genieten. Ze hebben toen ze door Balinese mensen zelf gevraagd werden of ze hen konden helpen met de opvang van hun kinderen met een mentale beperking, de handen uit de mouwen gestoken. Ze zijn mede met de hulp van pak Cakir een belangrijke en trouwe steun en sponsor voor ons vanuit de plaatselijke politiek, aan de slag gegaan en hebben Jembatan Senang opgericht. Dat is nu 10 jaar geleden en na deze 10 jaar hebben we een schitterende ruimte bij de plaatselijke kleuterschool, 4 fantastische juffen, een betrouwbare chauffeur en eigen schoolbus, Maar boven alles een geweldig stel kinderen (op dit moment 16) waar we voor iedere leerling een eigen ontwikkelingsprogramma hebben, er wekelijks spraaktherapie en fysiotherapie is en we 2-wekelijks zwemlessen in het zwembad van Aquaria eco resort hebben. En dat allemaal met behulp van private donateurs die voor het grootste deel ook door Kees en Els zijn geworven. Het is zeer indrukwekkend wat zij hebben bewerkstelligd en hoe zeer zij nog steeds betrokken zijn bij Jembatan Senang. Ze hebben het afgelopen jaar wel een stapje terug gedaan voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken maar ze zijn nog steeds met hart en ziel verbonden aan en werkzaam voor Jembatan Senang. Zonder hun inzet, de hulp van pak Cakir en uw trouwe broodnodige donaties was het nooit tot een 10-jarig bestaan van Jembatan Senang gekomen!

Els en Kees, petje af en heel erg bedankt

Nel Lagas
Voorzitter



Het afgelopen half jaar is niet ongemerkt aan ons voorbijgegaan. Helaas hebben we na 10 jaar trouwe dienst in februari afscheid moeten nemen van Wayan Tini. Zij is jarenlang een uitstekend hoofd van Jembatan Senang geweest maar helaas heeft ze besloten haar werkzame leven anders in te gaan richten. Met de 4 juffen die zijn overgebleven hebben we afgesproken dat we vooralsnog geen nieuwe juf zullen aanstellen. De vrijwilligster Rhonda uit Australie die aanvankelijk tot juni van dit jaar zou blijven heeft haar verblijf bij ons met toestemming van AVI (Australian Volunteers International) met een half jaar verlengd en daar zijn we erg blij mee. In dat half jaar zal zij verder gaan met het professionaliseren van onze leerkrachten en aan het eind van het jaar kijken we dan of het aanstellen van een extra leerkracht dan nog noodzakelijk is. Wel hebben we om de juffen te ontzien voor wat betreft het begeleiden van de kinderen in de schoolbus, een moeder bereid gevonden dit te doen tegen een dagvergoeding. Zij vindt het erg leuk en Rhonda leert haar ook activiteiten die ze met de kinderen in de bus kan doen.



(Iluh, Gede, Made en Nyoman in de bus)

De laatste maanden van het afgelopen schooljaar hebben we een doofjongetje op school gehad die nog nooit naar school was geweest en daar toch al ruim de leeftijd voor had. Jembatan Senang beschikt niet over de expertise om dove kinderen op te vangen maar we zijn in staat

geweest hem te laten wennen aan het spelen in een groep en zich aan een groep aan te passen. In het nieuwe schooljaar gaat hij nu naar een school voor speciaal onderwijs in Klungkung waar wel meerdere dove kinderen zijn. De eerste dagen gaat 1 van onze juffen mee om iets vertrouwds te hebben in die nieuwe omgeving. We zijn blij dat we hebben kunnen helpen hem geplaatst te krijgen in het reguliere onderwijssysteem. Verder gaat het meisje Komang Ari dat een half jaar bij ons is geweest het proberen bij de reguliere kleuterschool. We gaan kijken of het haar gaat lukken om met minder individuele aandacht toch het programma te volgen. Voor het overige zijn er geen wijzigingen in het leerlingen bestand.



(aan het werk!)

Wat nieuw is, is dat we voor onze leerling Gede Ardika een afspraak hebben gemaakt met de plaatselijke sportschool. Gede heeft vooral een lichamelijke beperking en in de loop der jaren zijn zijn gewrichten behoorlijk vergroeid. Wat we proberen te bewerkstelligen is dat hij door het ontwikkelen van meer spierkracht zich zelfstandiger en ook zonder rolstoel kan bewegen. Hij zal nooit kunnen lopen maar het is mooi om te zien dat hij nu al veel beter in staat is om zich op handen en voeten voort te bewegen en om zich bijvoorbeeld op te trekken om de schoolbus in te komen. Hierdoor is zijn zelfvertrouwen stukken verbeterd..



(Gede in de sportschool)

Intergratie is voor Jembatan Senang een van de pijlers onder ons bestaan. We willen dat de kinderen gewoon onderdeel zijn van hun gemeenschap en niet uit schaamte verborgen worden gehouden. Tijdens het optreden van onze kinderen bij het 10-jarig bestaan (verderop in deze brief meer daarover) zagen we hoe trots de ouders waren dat hun kinderen daar op het podium stonden. Dat is precies wat we willen. We waren dan ook heel blij dat we benaderd werden door de organisatie van het Festival Tepi Sawa (een festival gericht op indonesische cultuur en dan met name muziek en dans). Zij wilden graag dat er kinderen van ons mee deden aan het dagprogramma dat ze voor kinderen hadden georganiseerd. Daarvoor hebben ze voor ons dankzij een van hun sponsors 10 vrijkaarten ter beschikking gesteld. We hebben van deze aanbieding dankbaar gebruik gemaakt en zijn met 5 van onze leerlingen onder begeleiding van de juffen, Rhonda en de chauffeur naar het festival in de buurt van Ubud gegaan. Daar hebben onze kinderen zoveel mogelijk meegedaan aan het programma, een hele leuke dag gehad en zijn ze ook nog met kadootjes (net zo als de andere kinderen) naar huis gegaan. We zijn de organisatie van het festival hier heel dankbaar voor.



(alle kinderen van het festival op de groepsfoto)



Ja en dan last but not least, het 10 jarig bestaan van Jembatan Senang. De planning was dat het op 29 januari zou plaatsvinden. Maar het tijdsbestek om het evenement te organiseren was te kort. Daarom hebben we moeten besluiten om het uit te stellen en uiteindelijk hebben we op 26 maart een geweldig feest gehad. Dankzij de inzet van de plaatselijke middenstand, horeca, leerlingen van Monarch school voor toerisme en de Trash Hero's hebben we een geweldige milieuvriendelijke avondmarkt georganiseerd met verschillende eetstandjes en een heus podium met geluids- en lichtinstallatie. Ben Heart heeft als van ouds sfeer gebracht

middels een heel geslaagd optreden en het meenemen van de nodige Friends naar ons evenement. Er waren eveneens prachtige Balinese dansen, maar de sterren van de avond waren toch echt onze kinderen die een tweetal dansjes hebben opgevoerd, een duet hebben gezongen en ook met zijn drieën een liedje ten gehore hebben gebracht. Een van de dansjes moest vanwege het aanhoudend applaus van het publiek nog een keer worden uitgevoerd. Naast het bestuur en plaatselijke middenstand is er ook gesproken door onze juffen en door een vertegenwoordigster van de ouders. Al met al was het een zeer geslaagd evenement dat naast het vele plezier ook nog de nodige inkomsten heeft opgeleverd. We hadden dit nooit kunnen bewerkstelligen zonder de hulp van de hierbovengenoemde mensen en natuurlijk ook onze juffen, ouders en de enthousiaste kinderen van Jembatan Senang.



Ja, en dan zijn we inmiddels weer aangeland aan het begin van een nieuw schooljaar. En ook dit schooljaar gaan we weer in met het vertrouwen en de dankbaarheid dat u als donateurs van Jembatan Senang ons dusdanig steunt dat we mooie dingen kunnen gaan doen voor de kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Candidasa en omgeving. Het is ongelooflijk dat we dit nu al 10 jaar kunnen doen en dat velen van u ons al zo lang trouw steunen. We hopen er nog zeker 10 jaar mee door te kunnen gaan en we hopen dan ook dat u ons daarbij wilt blijven steunen.

Het Bestuur,

Nel Lagas, Kees Sinjorgo, Els Sinjorgo, Anke van de Linden, en Ad Landheer,

Wanneer jullie met regelmaat willen lezen over de voortgang bij Jembatan Senang en de toestand met de vulkaan, like dan onze facebookpagina <https://www.facebook.com/JembatanSenang/> daar wordt met regelmaat nieuws geplaatst.

JEMBATAN SENANG – NEDERLAND

Ook in Nederland gaan onze activiteiten door.

BESTUUR

In december 2018 hebben we in Nederland onze vijfde Algemene bestuursvergadering gehouden. Het bestuur is nog steeds in dezelfde samenstelling: 1. Mevr. Nel Lagas, voorzitter 2. Ad Landheer, secretaris en PR. 3. Kees Sinjorgo penningmeester 4. Anke van der Linden als vertegenwoordigster van het project Brillen voor Bali 5en Els Sinjorgo, bestuurslid. Zie ook de website waar de leden iets over zich zelf vertellen.

ANBI STATUS

Jembatan Senang heeft sinds september 2014 de ANBI STATUS verkregen. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting (zie onze website)

BEN HEART FOUNDATION – www.ben-heart.nl

Ben Heart treedt tijdens de charity diners voor JS in Bali geheel belangeloos op voor Jembatan Senang en luistert ons jaarlijkse strandfeest op. Ook tijdens de viering van 10-jarig bestaan mochten we weer rekenen op een bijdrage van Ben. (zie de nieuwsbrief) Daarnaast steunen ze een gezin waarvan 1 van de kinderen op Jembatan Senang zit.

STICHTING BALI FOR ALL – www.baliforall.nl

Deze Stichting heeft jaren lang de kosten voor logopedie op zich genomen. Waarvoor onze oprechte en hartelijke dank.

De stichting is inmiddels opgeheven.

Mochten er onder u personen of organisaties zijn om deze kosten (gedeeltelijk) te gaan dekken dan is dat meer dan welkom.

--

Last but not least:

Hartelijk dank aan al onze trouwe Vrienden van Jembatan Senang, zij zorgen voor een maandelijkse bijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor de juffen die we in dienst hebben en FANTASTISCH hun werk doen!

HARTELIJK DANK – TERIMA KASIH BANYAK

Kees en Els Sinjorgo